

JOSEPH PRINCE

GEESTELIJKE

Strijd



Copyright © 2005 by Joseph Prince.
Oorspronkelijke titel: *Spiritual Warfare*.
Published by arrangement with 22 Media Pte. Ltd.,
www.josephprince.com.

Nederlandse uitgave:
Titel: Geestelijke strijd
Schrijver: Joseph Prince

De bijbelteksten in dit boek komen uit *De Nieuwe Bijbelvertaling*, tenzij anders vermeld.
Alle rechten voorbehouden.
hsv Herziene Statenvertaling
NBG Nederlands Bijbel Genootschap
wv Willibrord Vertaling '95

Omslagontwerp: © 22 Media Pte. Ltd.
Huisstijl: spoon design, Olaf Johansson
Vertaling: Nellie Frölich
Eindredactie: Theo Veldhuis
Zetwerk: Gerald Wieser
Gedrukt in Duitsland door CPI books GmbH

Tweede druk 2021

ISBN 978-3-95933-354-2, Bestelnummer: 372354 (paperback)
ISBN 978-3-95933-355-9, Bestelnummer: 372355 (ebook)

© 2020 Alle rechten van de Nederlandse uitgave zijn in handen van
Grace today Verlag, Schotten, Duitsland.

Merk op dat wij bepaalde namen uit de Schrift die verwijzen naar de Vader, Zoon en Heilige Geest met hoofdletter schrijven, anders dan in de Bijbelvertaling. De naam satan is niet met een hoofdletter geschreven. We kiezen ervoor hem niet te erkennen, zelfs als we daarvoor grammaticale regels overschrijden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de schrijver.

www.gracetoday.nl

INHOUD

HOOFDSTUK 1

Houd stand met Gods wapenrusting 7

HOOFDSTUK 2

Feiten en fabels over geestelijke strijd 15

HOOFDSTUK 3

De gordel van de waarheid 27

HOOFDSTUK 4

Het harnas van gerechtigheid 35

HOOFDSTUK 5

Het evangelie van de vrede 43

HOOFDSTUK 6

Het schild van geloof 55

HOOFDSTUK 7

De helm van de redding 61

HOOFDSTUK 8

Het zwaard van de Geest 67

HOOFDSTUK 9

Gebed 77

HOUD STAND MET GODS WAPENRUSTING

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Efeziërs 6:11

De duivel valt Gods beeld en gelijkenis aan

Geestelijke strijd is een belangrijk onderdeel van onze wandel met God omdat er om ons heen een onzichtbare oorlog gaande is. We kunnen dit niet zien in het natuurlijke, maar het gaat om een echte oorlog. Vanaf het moment dat wij verwekt worden, hebben we een aartsvijand, satan genaamd, die zich onze vernietiging ten doel heeft gesteld. Hij is de vijand van elke man, vrouw en kind. Hij haat ons, alleen al vanwege het feit dat God ons naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen.

Soms gebeuren er dingen met ons die gewoon niet normaal zijn. Als je dan merkt dat ze regelmatig gebeuren en je er niet in slaagt om ze met natuurlijke middelen een halt toe te roepen, dan hoef je geen professor te zijn om te weten dat je geestelijk wordt aangevallen. Je kunt de duivel vergelijken met een vrouw die door haar vriend wordt afgewezen. Telkens wanneer ze naar zijn foto kijkt, draait ze een beetje door. Ze spuugt erop, scheldt hem uit en ver-

vloekt hem! Al snel verschijnen er gaten en krassen op de foto. Als ze haar vriend niet fysiek kan aanvallen, dan maar zijn foto.

De duivel doet hetzelfde. Hij kan God niet aanvallen omdat Hij te machtig is voor hem en daarom gaat hij voor Gods schepselen die naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn – jij en ik. Maar dit is het verschil: wanneer de duivel je aanvalt en je bent christen, dan leert Gods Woord je hoe je kunt blijven staan in de overwinning waar wij in Christus deel aan hebben. Als je geen christen bent, heeft de duivel vrij spel; hij kan met je doen en laten wat hij wil.

Niet overleven, maar in overwinning leven

Het goede nieuws is dat de Bijbel ons niet alleen leert hoe we met onze problemen om moeten gaan, maar hoe we voortdurend in overwinning kunnen leven! De wereld leert ons namelijk alleen maar hoe we kunnen overleven. Je kunt leren om te gaan met depressie, ziekte en relatieproblemen, maar God wil dat we overwinnen. Zijn Woord laat ons zien hoe we overwinning over situaties en problemen kunnen ervaren. Dat is het verschil tussen wat God voor ons wil en wat de duivel ons wil aandoen.

De Bijbel leert ons niet alleen hoe we met onze problemen om moeten gaan, maar ook hoe we voortdurend in overwinning kunnen leven!

Nog een verschil is dit: christenen bezitten alles, werkelijk alles, in Hem! In De Bijbel staat in Efeziërs 1:3: *Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen,*

in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Het werkwoord staat in de voltooid verleden tijd, dus dat houdt in dat Hij ons al met **alles** gezegend **heeft!**

De wereld denkt dat zij alles heeft. Mensen die niet in God geloven, scheppen soms op over hun bezittingen. Ze zeggen: ‘Ik ben heel rijk. Ik heb veel. Kijk naar mijn huis. Kijk naar mijn auto. Kijk naar mijn bankrekeningen.’

In Genesis 33:9 zien we hoe ook Esau zoiets tegen zijn tweelingbroer, Jakob, zegt:

‘Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt.’

Jakob had Esau beroofd van de zegen van hun vader Isaak, die bedoeld was voor de eerstgeborene, en dat was Esau. Esau was woedend en wilde Jakob wat aandoen, maar die sloeg op de vlucht. Toen de broers elkaar na vele jaren weer zagen, was Jakob nog steeds bang dat Esau wraak zou nemen voor wat hij hem had aangedaan. Jakob wist niet dat God Esau’s hart ondertussen verzacht had, dus hij besloot Esau geschenken te sturen om hem gunstig te stemmen:

In Genesis 33:10–11 lezen we:

‘Nee,’ zei Jakob, ‘als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg.’ Omdat hij bleef aandringen nam Esau het aan.

Esau had ‘genoeg’; Jakob had ‘meer dan genoeg’! De wereld kan opscheppen dat zij veel heeft, maar je kunt aan slapeloosheid lijden terwijl je in een dure villa woont. Je kunt geld in overvloed hebben, maar toch depressief, rusteloos en angstig zijn. Maar jij, kind van God, hebt alles! In Christus heb je echt alles! Je hebt eeuwig leven. In Christus heb je elke belofte van God die in de Bijbel staat. Je hebt de Heilige Geest en daarmee kun je alle vruchten van de Geest hebben: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Maar er is nog een belangrijk verschil tussen jou, de gelovige, en ongelovigen. Niet alleen heb je alles, maar de duivel schenkt ook extra aandacht aan jou omdat je naar Gods beeld en gelijkenis geschapen bent. Vrienden, welkom in de geestelijke strijd!

Trek Gods wapenrusting aan

Hoe houden we dus stand tegen de duivel? Welke instructies heeft God ons gegeven om staande te blijven in de overwinning die we al in Christus hebben? Het antwoord ligt in de wapenrusting van God!

Laten we kijken naar Efeziërs 6:10–18 om te zien wat de wapenrusting van God eigenlijk is:

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapenen van God op om weerstand

te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de heilige Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Kijk naar vers 13: *Neem daarom de wapenen van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.* We moeten dus Gods wapenrusting opnemen. God draagt ons op om *Zijn* wapenrusting op te nemen. God heeft een wapenrusting voor ons, die ook door Jezus werd gedragen toen Hij op aarde was. Hij liet deze wapenrusting voor ons achter toen Hij terugkeerde naar de hemel.

Wij zien er precies zo uit als Jezus wanneer wij de wapenrusting dragen.

We hebben deze wapenrusting dus nog steeds, en wanneer wij Zijn wapenrusting dragen, weet de duivel niet wie er in die wapenrusting zit. Het enige wat Hij weet is dat hij tweeduizend jaar geleden door Iemand is verslagen die deze wapenrusting droeg! Wij zien er dus precies zo uit als Jezus wanneer wij de wapenrusting dragen. Misschien voel jij je een zwakkeling, maar als je

de wapenrusting draagt ziet de vijand jou als een sterke tegenstander.

Het is net als een Batman-pak. De regisseurs van de Batman-films gebruikten verschillende acteurs voor de rol van Batman. Een daarvan was Michael Keaton, een acteur die klein van stuk is. Maar zodra hij dat pak aantrekt, ziet hij er meteen kolossaal, gespierd en onverwoestbaar uit. Dat Batman-pak had zelfs een ingebouwde sixpack! Iedereen zou er geweldig uitzien in dat pak. Ook al is Michael Keaton niet erg groot, hij ziet er in dat Batman-pak indrukwekkend uit.

Zo weet de duivel niet wat jouw zwakheden zijn als jij de wapenrusting van God aanhebt en hij ziet niet of je ergens bang voor bent. In die wapenrusting zie je er in zijn ogen precies zo uit als Jezus!

Sommigen van jullie zijn misschien bekend met het onderwijs, dat enkele jaren geleden de ronde deed, dat christenen aanspoorde om 's morgens de wapenrusting aan te 'trekken'. Je 'trok' dus je gordel van waarheid aan, dan 'deed' je het harnas van gerechtigheid aan, dan je schoenen van de vrede enzovoort, enzovoort. Ik kan me herinneren dat ik dat ook een tijdlang heb gedaan. Ik vergeleek mezelf dan weleens met Batman die zijn pak aantrok.

Het probleem met dit onderwijs is dat je zo actief bezig bent met de discipline van het aantrekken van al deze onderdelen van de wapenrusting, dat je vergeet waar de stukken van de wapenrusting echt voor dienen. Als je de bovenstaande tekst uit Efeziërs 6 zorgvuldig leest, zal je zien dat ieder deel van de wapenrusting een specifieke betekenis en doel heeft. Maar in plaats van me in het onderwijs achter de stukken te verdiepen, richtte ik mij alleen maar op het elke dag aandoen van de stukken. Wat was ik daar fanatiek mee bezig, zeg! Ik voelde me zelfs naakt als ik dit niet deed. En ondertussen sloeg ik de plank helemaal mis!

Gods wapenrusting bestaat uit zeven onderdelen

Wist je dat Gods wapenrusting uit maar liefst zeven onderdelen bestaat? Sommigen zeggen dat het er zes zijn, maar ‘zes’ is het nummer van de mens. God schiep de mens op de zesde dag. Goliat was zes el lang en de punt van zijn lans was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer. En zo zien we meerdere voorbeelden in de Bijbel.

Het getal ‘zeven’, daarentegen, is het getal van perfectie of volledigheid. God schiep de wereld in zes dagen en op de zevende dag rustte Hij.

Om precies te zijn, heeft de wapenrusting vijf plus twee onderdelen. De eerste vijf zijn defensief. De gordel is defensief omdat deze de andere delen op hun plaats houdt. De helm is defensief omdat die het hoofd beschermt en het pantser beschermt het hart. De schoenen beschermen de voeten en het schild beschermt je hele wezen. De laatste twee, het zwaard en het bidden in de Geest, zijn offensief.

Voordat we ieder onderdeel in detail gaan bekijken, kijken we eerst naar feiten en fabels over geestelijke strijd.

BOEKEN VAN JOSEPH PRINCE

Eet je weg naar leven en gezondheid
Gezondheid en heelheid door de heilige avondmaal
Stop met negatieve gedachten
Pseudo-genade
Geestelijke strijd
Laat los en leef
Genade Revolutie
Genade Revolutie Studiegids
Bestemd voor Overwinning
Onverdiende Gunst
De kracht van juist geloven
Bestemd voor Overwinning – Devotional
Gebed van Bescherming
Genezende Beloften
Regeer in het leven
Één ding

Voor meer informatie over dit boek en andere inspirerende artikelen van Joseph Prince kun je terecht op:

www.gracetoday.nl